

Nr 1/2019

Per-Arne Imsen

**Både buddhister och trospredikanter
åtnjuter påve Fransiskus närhet**

Sidan 4

Läkare

Pekka Reinikainen:

"Han som har planterat örat,
skulle han inte höra?
Han som har gjort ögat,
skulle han inte se?"

Sidan 5



Världsreligionen vilseleder människor, men Det är bara Jesus kan frälsa!

Jesus sade till sina lärjungar, att före Hans återkomst kommer det att finnas mycket villfarelse, "Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra många" och 'Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt det till er i förväg'. Matteus kap 24.

Idag ser vi att man försöker att skapa till en ny världsordning, en världsregering och även en världsreligion med anknytning till den romerska katolska kyrkan, där den nuvarande Påve Franciskus har sagt att alla religioner leder till Gud, alltså oavsett vilken religion man tillhör; hinduism, buddhism, islam eller kristendomen kommer man till himlen. Detta är en mycket allvarlig villolära.

Den katolska kyrkan gör stora ekonomiska satsningar för att påverka kristna kyrkor och organisa-

tioner att acceptera den katolska kyrkan som den rätta 'moderkyrkan'. Här är en länk till en video som visar deras strategi:

<https://youtu.be/ODLujkkkYp8>

Idag talar man mycket om ekumenik och då använder man vackra ord om enhet och kärlek, med det r inte frågan om verklig enhet. Den katolska kyrkans målsättning är att alla människor ska följa deras lära. Detta är helt obiblskt. Jesus bad för de troendes enhet, inte kyrkornas enhet.

Man har i århundraden strävat efter att binda Kristi Kropp till den katolska kyrkan, men bruden, Kristi församling tillhör endast Jesus.

Idag behöver vi ännu mer av hjärtats enhet mellan de troende. Om vi är i Kristus så har vi enhet med varandra och Jesu Kristi blod renar oss från all synd, oberoende av vilken församling vi tillhör.

Bibeln talar tydligt om frälsningen. Det finns bara en väg som leder till Gud. Jesus säger "Jag är vägen, sanningen och livet: ingen kommer till Fadern utom genom mig." Påven

påstår att alla religioner leder till Gud och att man i bönen vänder sig till samma Gud, oavsett vilken religion det är fråga om. Katolska kyrkan vill acceptera alla religioner, för att få makt och för att kunna leda dem. Detta är en allvarlig villfarelse från den katolska kyrkan.

Petrus talar frimodigt om Jesus till judarna: "Hos ingen annan finns frälsningen" Ap 4:12. Jesus är den enda vägen som leder till gemenskap med Gud. Den vägen är en smal väg och helig väg, på den vägen lever man inte i synd. Bibeln talar också om en bred väg, som leder till förtappelsen. Så är det ännu idag.

Det är skrämmande, att det finns kristna kyrkor där man har icke kristna värderingar och tillåter att världsligheten tränger sig in. Detta marknadsförs öppet på nätet av London Hillsong Christmas Cabare.

Vi lever i ändens tid. En dag kommer Jesus och hämtar sin brud till himlen. Även de troende som har dött i tro på Jesus ska komma till Gud och himlen.

Om du ännu inte har tagit emot Jesus, Guds Son, som din personliga Frälsare, så gör det nu! Du blir frälst av Guds nåd. Jesus förlåter dig alla dina synder, när du bekänner dessa till Honom så renar Jesu blod dig från all synd och du blir ett Guds barn, och du får redan nu leva ett nytt liv här på jorden.

Pauli Kemi



Pauli Kemi
Redaktör

Nytt Liv TV-program från Kristet Center Solna (KCS)

KCS sänder Nytt Liv TV-program via Öppna Kanalen. Programmet visas även på internet. **Skriv: ÖK Play**

Sändningstider varje vecka:

Tisdagar kl 18:00-18:30 Nytt Liv
Onsdagar kl 17:00-17:30 Nytt Liv
Torsdagar kl 19:00-19:30 Nytt Liv
Fredagar kl 17:00-17:30 Nytt Liv
Lördagar kl 17:30-18:00 Finsk program
Måndagar kl 16:30-17:00 Finsk program



I Nytt Liv TV-program har medverkat: Vesa Kemi, Pauli & Ana Kemi, Per-Arne Imsen, Barbro Erling, Mattias Lekardal, Simon & Maj Monczak, Felour Walian, David Silver.

**Be för vårt TV-arbete
och ge en gåva
PG: 496 39 26-3
Swish nr: 1230 339 457
www.kristetliv.net
Tel. 072 531 88 11**

**Välkommen till
vår gudstjänst
Söndagar kl 16:00**

Adress: Hagalundsg. 9, Solna
169 65 SOLNA
E-mail: pauli.kemi@gmail.com



Ödmjukhet och bön enda vägen

”Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden, och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Det gjorde han för att de ska söka Gud.” (Apg 17:26-27)

Gud har inte bara skapat alla människor. Han har även skapat alla folk och nationer med deras fastställda gränser. Det inkluderar det svenska folket och Sverige som nation. Och precis som Gud har en personlig, unik kallelse för alla människor så har Gud också en unik kallelse för olika folk och nationer på jorden. Även Sverige.

I Uppenbarelseboken beskrivs hur alla nationer kommer att tillbe Gud i Jerusalem i det messianska riket: ”Och folken ska vandra i dess ljus, och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den.” (Upp 21:24)

Gud har skapat alla folk för att de ska söka honom. Satan, som också kallas för Lucifer, beskrivs i Jesaja som den som bryter ner nationerna. ”Huru har du icke fallit ifrån himmelen, du strålande morgonstjärna! Huru har du icke blivit fälld till jorden, du folkens förgörare!” (Jes 14:12, 1917 års övers.)



Lars Enarson

Israel är unikt

Israel är unikt bland jordens alla folk. ”När den Högste gav arvslotter åt folken, när han spred ut människors barn, då utstakade han gränserna för folken efter antalet av Israels barn, för Herrens del är hans folk, Jakob är hans arvedels lott.” (5 Mos 32:8-9) Det är därför som Israel kallas för Guds eget Land.

Bibeln förklarar att de folk som inte vill tjäna Israel kommer till slut att förgås. ”För det folk eller rike som inte vill tjäna dig ska gå under, sådana folk ska förgöras helt.” (Jes 60:12)

I Bibeln liknas Israel vid ett fikonträd. (Se Hos 9:10!) Jesus sa: ”Se på fikonträdet och alla andra träd. När ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser detta hända, att Guds rike är nära.” (Luk 21:29-31)

I den sista tiden kommer även andra

nationer, andra träd än fikonträdet Israel, att börja knoppa och mogna som ett tecken på att Guds rike är nära. Det är de nationer som idag väljer att välsignar Israel och blir välsignade tillsammans med Israel, som det står: ”Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade.” (1 Mos 12:3)

Sverige i vägskålen

För Sverige är situationen oerhört allvarlig just nu. Sverige har som nation valt att avsätta Gud i stället för att söka Gud. Eftersom det är Gud som har skapat Sverige har Sverige därmed undertecknat sin egen undergång. Vi har därför också nu fått en ny ateistisk vänsterregering som om möjligt är ännu mer fientlig mot Israel.

Nu måste vi be om ett uppvaknande och en förändring innan det är för

sent och Sverige går under. Uppvaknandet måste alltid börja bland Guds folk och den börjar med ödmjukhet inför Gud och bön!

”[om] mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.” (2 Krön 7:14)

Förra året startade jag utifrån ett allvarligt tilltal från Gud bönerörelsen Sverige 7:14. Över tusen har börjat be varje dag dygnet runt. Nu har Gud talat till mig om att mobilisera 10.000 som ber varje dag för Sverige att Gud ska rädda landet från att gå under. Vill du vara med i denna bedjande skara som dagligen böjer knä inför Gud kan du anmäla dig till att vara med i Sverige 7:14 på min hemsida larsenarson.com. Ett folk som lärt sig att bedja går inte

att stoppa. Jesus, han som är kungars Kung och herrars Herre, har gett oss ett stort uppdrag som vi inte får dra oss tillbaka från: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk [alla nationer] till lärjungar!” (Matt 28:18-19)

”Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen.” (1 Tim 2:1-4)

Lars Enarson

Kristet Liv

Box 135
125 23 Älvsjö
Tel. 072 531 88 11

Utgivare:
Uusi Elämä ry
(Nytt Liv förening)
pauli.kemi@gmail.com
www.agape-church.net

Redaktion:
Pauli Kemi: Ansvarig utgivare
Redation: Georg Ahonen,
Samir Massioui och
Pauli Kemi

Konto:
PG 496 39 26-3
Swish nr: 1230 339 457
Konto i Finland:
FI27 8000 1670 8458 42

Prenumeration:
Frivillig prenumeration
250 kr för 2018
Tel. 072-531 88 11
Tel. +358 400 422 777

Både buddhister och trospredikanter åtnjuter påve Fransiskus närhet

Sedan påve Franciskus tillträdde har han rest kors och tvärs över världen för att möta ledare för världsreligionerna. Under en resa från Sri Lanka hölls en presskonferens på hans flygplan. Dagen innan hade påven besökt ett buddhisttempel för att få se relikier av Buddhas lärjungar, vilket fick en journalist att fråga: "Vi var överraskade av det spontana besöket där, fram till det tjugonde århundradet har väl kristna missionärer ansett att buddismen är en falsk religion?"

Påven svarade att han strax före besöket i buddhisttemplet varit vid mariastatyn 'Vår Fru av Madhus helgedom'. En katolsk kultplats, som tidigare varit buddhistisk och tillhört jungfrugudinnan Pattini, dyrkad av buddhister under 1.800 år.

Påven berättade med förundran: "Inte alla som kom var katoliker, inte ens majoriteten! Där fanns buddhister, muslimer, hinduer, och var och en kom för att be... de känner att det finns något där som förenar dem. Och om de så naturligt förenas för att be vid denna helgedom - som inte bara är kristen, eftersom alla vill gå dit, varför skulle inte jag då gå till ett buddhistiskt tempel för att hälsa på dem? Det som hände igår i Madhu-helgedomen är mycket viktigt. Det hjälper oss att förstå innebörden av den interreligiösa upplevelsen i Sri Lanka."

Påven inbjöd de 300 000 från olika religioner som samlats vid mariastatyn, att finna gemenskap hos modergudinnan. "Vid 'Vår Moders hus' kan alla tillbedjare av gudar och gudinnor känna sig som hemma".

Påven fortsatte med att berätta för journalisterna, att det även finns fundamentalistiska grupper som står utanför gemenskapen. Troligen menar han de kristna på Sri Lanka som inte vill delta i religionsblandningen. Dessa evangeliska kristna utsattes för 105 våldsmått, ledda av de buddhistiska munkarna, under en ettårsperiod innan påven förärade dem sitt besök. Munkarna stormade de evangeliska kyrkorna och attackerade gudstjänstbesökarna med stora träpåkar. Många blev mycket allvarligt skadade.

Men det finns andra protestanter som åtnjuter påvens gemenskap. Bara en vecka efter Sri Lanka-besöket byttes buddhisttemplet ut mot ett Facetime-möte med pastorer i USA. Det var en förtätd stämning på Kenneth Copelands konferens. Den stora skaran trosrörelsepredikanter blev vittnen till en historisk händelse, då påvens mobil kopplades upp på den stora skärmen.

Här talades inte om kraften i Buddhas lärjungars skelett, och inte heller om försoning och enhet vid gudinnans staty, utan den totala motsatsen. Påvens röst hörs lågmält från högtalarna: "Det ger mig glädje att ni har samlats för att tillbe Jesus Kristus, vår **ende** Herre, och för att be till Fadern och ta emot den helige Ande."

Påvens sändebud, biskop Tony Palmer, fanns på plats och värmde upp åhörarna inför hälsningen med charmiga anekdoter från hans vardagliga relation till påven, understödda med bibelord.

Palmer överraskade också med att antyda att RKK ändrat sin lära och anslutit sig till Luthers undervisning om rättfärdiggörelse genom tron allena. Han hänvisade till ett dokument som undertecknats av Katolska och Lutherska kyrkan 1999.

I dokumentet hade RKK, enligt Palmer, slutligen medgivit att Luther hade rätt och de hade fel. Som ett resultat, utropade Palmer; "är Luthers protest över... kanske är vi alla kato-

liker nu?" Och predikanterna jublade. Copeland hälsade tillbaka till påven från de församlade: "Vi representerar tiotusentals kristna som älskar dig och som tror att Gud är med dig och som ett svar på din önskan om förbön har vi precis bitt för dig... och vi tar emot din välsignelse, den är mycket viktig för oss. Vi välsignar dig från djupet av våra hjärtan."

Men vad står det i det dokument Palmer åberopar? Den första paragrafen betonar att det gamla dekretet 'motreformationen' från kyrkomötet i Trient "fortfarande är giltigt idag." I det dokumentet skickades förbannelser över dem som tror på rättfärdiggörelse genom tron allena och där fastslogs de obibliska läroarna om skärselden och avlaten.

De katolska läroarna har inte på något sätt förändrats, utan bara tillfogats ytterligare ett motsägelsefullt dokument. Precis samma adderande sker i mötet med de andra religionerna, helt enligt det Andra vaticankoncilietts principer. Protesten är alltså

INTE över! Det som generationer av kristna med livet som insats har protesterat emot står oförändrat kvar.

Mot slutet av 1990-talet krävde lutheraner i dialog med RKK att bannlysningen skulle hävas.

Vatikanen svarade då: "Rykten om att Katolska kyrkan ämnar återupprätta Martin Luther, som ledde den protestantiska reformationen på 1500-talet, är grundlösa." Detaljer som utelämnades under mötet mellan påven, Palmer och de entusiastiska trospredikanterna.

Läs mer i Per-Arne Imsens nya bok "Inga andra gudar".

Per-Arne Imsen



Per-Arne Imsen

”Han som har planterat örat, skulle han inte höra? Han som har gjort ögat, skulle han inte se? (Ps 94:9)

Våra öron och ögon vittnar för oss om Guds omvårdnad. De signalerar att Gud hör våra bönen och att Hans ögon ger akt på oss.

Våra öron och ögon är förvånande sinnen. Han som har skapat dem är ofattbart skicklig. Han har inte endast skapat dessa instrument som ärdemestnoggrannaivärldsalltet, utan han kan dessutom samtidigt höra alla mänskors böner och ge akt på allt som sker i världen.

Örat är ett instrument som förmår höra ljud vars styrka har variationer av miljardklass ända från ett knappt hörbart prassel av ett löv till mullret av en explosion. T.o.m. en liten darrning i vinden får trumhinnan att röra sig ofattbart lite – lika mycket som några atomer i genomskärning och vi kan höra det. Hörselbenen förmedlar budskapet till innerörat där det finns en vätska som för budskapet vidare till hörselceller. Vi kan lyssna på en symfoniorkester och samtidigt koncentrera oss på att höra t.ex. solistens spel. Ljudmiljön sprids till vår hjärna som elektriska impulser och berättar i stereo var de olika instrumenten befinner sig. Ytterörats utformning gör detta möjligt. Vi har liksom fyra olika öron.

När våra ögon är öppna nås de av 1000 miljoner fotoner i sekunden. Av dessa konstrueras en rörlig färgbild. Man kunde säga att människans hjärna ser ut genom fönster som består av våra ögon. För att bilden skall formos och vi skall förstå den fungerar tusentalsmiljoner celler i hjärnbarken och de förvandlar de elektriska impulserna till bilder. Behandlingen av informationen är snabb och överraskande genialisk. Vi ser allting upp och ner men i hjärnan svängs bilderna rätt åt. Ögonen skärper bilden automatiskt. De hålls fuktiga genom automatiska blinkningar 20.000 gånger per dag. Men bilden försvinner inte under blinkningen utan sparas automatiskt i väntan på att ögonen öppnas igen. Ögonlocken är konstruerade för att putsa felfritt trots att ögat har två olika välvningar. I tårvätskan finns det ämnen som förebygger inflammationer och när vi gråter, vare sig på grund av smärta, sorg eller glädje utsöndras det i tårvätskan en smärtstillande medicin och ett medel för att befrämja glädje. Ögonen är så konstruerade att i när vi är i klart solljus kan vi samtidigt observera sådant som sker i skuggan. Det här förutsatte av ögats Skapare en särskild genialitet för att kunna programmera in en mycket invecklad datacentral i hjärnan. Vi kan inte ännu förstå till fullo hur den elström som utgår från ögat kan upple-



Pekka Reinikainen
Läkare

vas som en färgbild och hur elströmmen från örat upplevs som ett ljudlandskap.

Eftersom örat och ögat berättar om den geniale Skaparen har gudsförnekarna koncentrerat sina anfall mot dem. Ateisterna påstår att ögat är ”planerat på ett odugligt sätt”. Det påstår de eftersom de inte längre har några som helst övertygande bevis för en darwinistisk utveckling. De påstår att det inte finns någon Gud eftersom det enligt deras uppfattning finns konstruktionsfel i ögat! Ateisterna påstår att det framgår av ögonens sinnessceller som enligt dem är ”felsvängda” att Gud inte existerar. Sinnesscellerna är verkligen svängda bort från det ljus som når ögat. Om ateisterna kunde få konstruera ett öga skulle de vända sinnesscellerna i riktning mot ljuset. Om man efter detta tog med blixtljus ett foto av dem, skulle de stackars ateisterna inte kunna se någonting på ett par veckor. Det är nödvändigt att cellerna är svängda just som de är i våra ögon för att förhindra att vi bländas. Ögat innehåller inget planeringsfel. Nu för tiden vet vi att det på näthinnan finns speciella s.k. Müllers celler som leder in ljuset i ögat på samma sätt som en ljuskabel

förattsyncellerna skall kunna behandla informationen.

Hur är det med de döva och blinda? Invaliditeten hindrar inte en gemenskap med Gud. Helen Keller som blev dövblind som barn efter en infektionssjukdom var en levande och bedjande kristen. Hon levde i gemenskap med Gud med sitt hjärtas ögon.

Gud är Ande, han har inte sinnessorgan, och trots det hör han våra böner och ser oss varje stund. Gud har gett också åt oss hjärtats ögon. Paulus skriver till efesierna: ”Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge ert ögon och uppenbarelse Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan skall upplysas, [ordagrant: att han må upplysa edra hjärtans ögon] så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen” (Ef 1:17-20). Nu efter Påskens sägervitt Kristussannerligen har uppstått.

Ärditt hjärtas ögon öppna för Kristus? Öppna dem och du skall se sanningen och kärleken, hoppet om ett evigt liv. Jesus är sanningen och Gud är kärleken. Tron är en Guds gåva. Vi får tro att Guds mäktiga kraft verkar, samma kraft som uppväckte Kristus från de döda. I den tron finns det ingen plats för tvivel!

I nutiden när nyateismen är på modet och människor i stora skaror skriver ut sig från kyrkan, behövs det ett starkt vittnesbörd om att Gud existerar och att han Ord är sanning. Därför har jag skrivit en bok ”The Image of God” – ”Guds avbild”. Avsikten med den är att stärka tron och tilliten till att Guds ord är helt och hållet sant, liksom det står i Psaltaren. Boken blir färdig till vår sista förbönsväll och då kan man skaffa den som tross-tärkande sommarlektyr för sig själv eller för en vän som förstår engelska.

Den tiden är förbi när man kunde säga att ”det inte går att bevisa Guds existens”. Idag finns det ingenting som är så säkert som att Gud finns. Han hör våra böner och hans blick vänds också mot oss. Han upplyser vårt hjärtas ögon om vi ber om det i Kristus.

Pekka Reinikainen, läkare

Intelligent Design eller Intelligent Slump?

Humanisternas 'slumpteoritro' om hur universum, jorden och allt som finns på den formats, om det vore sant så är det ett större mirakel än att en intelligent designer är bakom den!

En forskare har sagt att om hela vår tillvaro är följden av en slump, så är sannolikheten i nivå med att hela Shakespears verk skulle komma till genom att en explosion i ett tryckeri!

Detta är en kommentar till teorin om "Big Bang" som är av samma dignitet.

Den sekulariserade människan har en 'blind' fläck i betraktelsen av livet! Personligen ser, hör och doftar jag ständigt under och mirakler, jag är omgiven av oförklarigheter, av mänskliga omöjligheter. Varje träd, löv, gren eller blomma är ett under av komplexitet, om man vill se det, om man vill tänka lite djupare och vill inse att det vi kallar liv inte går att vetenskapligt förklaras eller i minsta detalj dissekera!

Vetenskapen kan bara konstatera faktum och teoretiskt framlägga hypoteser om vad liv är, och hur liv har skapats. Det mest komplexa, den mest fantastiskt mirakulösa skapelse på denna jord är människan. Det ser vi när vi läser en bok om människokroppen och ser hur ofattbart precist och exakt alla de myriader celler, nerver, muskler, blodomlopp, ja varje



Simon Aaron Monczak Gammelboning

atom i kroppen måste samverka i absolut rätt ordning, varje sekund. Att efter detta studium av livets ofattbara urverksexakthet på allvar fasthålla darvinismens slumpteori, är för mig ofattbart. Det är ovetenskapligt att förneka det uppenbara, det som inte kan förklaras, bortom all tvivel, med vetenskapliga metoder - varför håller intelligent, självtänkande människor ändå fast vid 'slumpteorin' i skapelsen?

Kan inte förklara det med annat än att dessa forskare vägrar erkänna en Intelligent Designer. Vad finns då förvalmöjligheter? Jo stackars Darwin och hans utvecklingsteorier, vilka han ångrade och tog tillbaka på sin dödsbädd.

Slump är något irrationellt, något oplanerat, någotsomkangå 'hursomhelst' vilket är ordets innebörd. I slumpen är defekterna inbyggda. Om humanisternas teori skulle vara rådande i skapandet av ett människo-

liv, då är det ännu mer ofattbart, ett ännu större mirakel att det föds barn med alla lemmar på exakt rätt plats och att "slumpens design" inte sätter näsan på magen, ögat i nacken, läpparna på låret osv!! Kan någon forskare i detalj förklara varifrån 'råvaran' till en fullt färdig människa kommer ifrån?

Många har sett Lennart Nilssons enastående filmer om livets uppkomst, 'från spermie till människa' där vi kan följaskapelsen och formgivningen av alla de suveränt precisa delarna, som kallas människa!

Vi ser, men vi vet inte hur de formas, eller var delarna tas ifrån, de bara bildas mitt framför våra ögon. Är det bara jag som förundras, förstummas över livets mirakel som bara växer fram ur ingenting och sedan föds fram ur kvinnans inre? Ett litet barn med alla lemmarna i perfekt funktion och där de ska vara! Hur kan man förneka det uppenbara? För mig verkar det vara en intellektuell "härds-mälta" hos alla de forskare och läkare som dagligen ser detta under och trots detta vägrar erkänna en Intelligent Designer. De väljer att istället bejaka något så hopplöst omöjligt som slumpens "utvecklingsteori".

Simon Aaron Monczak

NY
UTÖKAD UPPLAGA
med sak- och
personregister

- DEN BEHÖVER LÄSAS AV ALLA!

Owe Carlsson, Kanal 10

- EN FÖRTRÄFFLIG BOK!

Daniela Persin, Himlen TV7

- ETT MÅSTE PÅ VARJE PRÄSTS
OCH PASTORS SKRIVBORD!

Kjell Samuelson, Samuelsons

- MAN BLIR IMPONERAD AV
FÖRFATTARENS BELÄSENHET.

Bo Wettéus, teol. kand.

- EN KOLOSSALT INTRESSANT
BOK SOM GETT MIG MÅNGA
AHA-UPPLEVELSER.

Nils-Olov Nilsson, teol. dr.

K G Larsson, pastor och teolog:

”BLAND DET BÄSTA
JAG LÄST. EN VERKLIG
ÖGONÖPPNARE!



VÅR-
kampanj

Köp 3 betala för 2
+gratis cd

1046:- **578:-**

Köp 1 +gratis cd

468:- **289:-**

frakt tillkommer

BESTÄLL NU!

• 0760-070303

• order@pilgrim.media

• Pilgrim, Box 20023,
40050 Göteborg



**KÖP PER-ARNE IMSSENS
BOK UNDER FEBRUARI,
FÅ EN CD AV CHRISTINA IMSSEN
GRATIS!**



pilgrim

Det Oskrivna Bladet!

När du läser dessa rader är du fullt medveten om att du börjat ännu ett år. Kanske var du en av de som gav ett 'nyårslofte'. En del av er har lyckats att hålla löftet medan andra har gett upp. Det som hänt dagarna som ligger bakom hargåttini historien och du har hälsat det nya året med glädje och förhoppning. Just nu ligger framtiden som ett oskrivet blad. Vad som kommer att stå på det bladet kan ingen av oss veta. Menensaker är alldeles säkra, att i den osäkra tid som vi går in i, så är att du och jag själva som bestämmer vad vi skall skriva på årets oskrivna blad. Blir de rader du skriver positiva eller negativa? Säkert kommer vi alla att ha en blandning, sorg och glädje, hälsa och ohälsa, möten och skilsmässor. Hur livet än gestaltar sig finns det ett löfte från vår evige Gud som alltid håller vad Han lovat. Profeten Jesaja skriver om vår himmelske Herre: "Han är vår framtid och vår säkra grund När allt

annat vacklar är Han rik på frälsning.

Så här skriver psalmisten i psalm 139: "Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det, du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger ser du det, med alla mina vägar är du förtrogen.

Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Den kunskapen är för underbar för mig, den är så hög att jag inte kan fatta den. Vart kan jag gå för din Ande, vart kan jag fly för ditt ansikte? Stiger jag upp till himlen är du där, bäddar jag åt mig i dödsriket är du där. Tar jag morgonrodnadens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet, ska också där din hand leda mig och din högra hand hålla mig. Säger jag: "Låt mörker täcka mig och ljuset bli natt omkring mig", så är inte mörkret mörkt för dig. Natten lyser som dagen, mörkret är som ljuset."



Världsevangelisten: Birger Skoglund

Vet inte vad du förväntar dig av din framtid, men jag är alldeles övertygad om att du önskar dig allt som är gott och som berikar din dag. Du och jag behöver en större kraft än vår egen. Gång på gång händer det att vi står maktlösa inför en

situation. En del vill då bara ge upp! Det kan kännas så när vi ser på läget i vår värld, också i vårt land.

Vi och hela vårt svenska folk behöver frukta Herren Gud, inte med rädsla utan med tillit på Hans makt. Då kommer vi att uppleva den

trygghet vi alla behöver. Också på det personliga planet behöver vi Gud varje ny dag. Vad skall det stå skrivet på ditt blad då vi kommer till nästa årsskifte?

Birger Skoglund

Min väg till tron på Jesus Kristus

Jag är född i en muslimsk familj och som alla andra har jag arvt min religion, hudfärg, etnicitet, kön och språk. Detta arv kan ingen välja bort utan man blir formad som människa och skapar relation till Gud enligt det arvet. Jag lärde mig att islamiska folket var det bästa folket i hela världen och att även dåliga muslimer kommer till slut till Paradiset efter ett antal år i helvetet. Det var otänkbart för mig att till exempel judar och kristna kunde ha rätt och dessutom att judendomen och kristendomens heliga bok och tro var förfalskad. Därför bryr sig inte muslimer om att undersöka eller ifråga sätta sin religion utan istället ber andra till exempel judar och kristna att undersöka deras religion. Men Gud älskade mig och hjälpte mig i det omöjliga. Jag började

plötsligt bli nyfiken på andra religioner. Jag var fortfarande helt säker på min religion men ville ändå läsa om kristendomens och andra religioner. Jag åkte en gång på konferens på Gotland och på hotells rum hittade jag en bibel nya testament. Från och med den dagen började mitt liv att förändras. Jag blev förvirrad efter att jag började förstå lite gran ordet och att bibeln kan absolut inte vara förfalskad. Jag fick chock efter chock varje gång jag lärde mig något nytt i ordet. Men efter varje chock kom en glädje. Jag blev jätteglad när jag förstod hur Jesus var snäll, han botade de sjuka, befriade de fångna, förlät äktenskapsbryterska, älskade och välsignade sina fiender.

Under en lång tid har jag forskat och läst i heliga boken och tittat

på olika kristna TV-kanaler. Jag hade många frågor och bad Gud att visa mig den rätta vägen. Sökandets väg var inte enkel. Men efter en lång tid av intensiv sökande och många sömlösa nätter, började mitt liv faktiskt att förändras på ett sätt jag aldrig drömde om. Jag började uppleva att glädje fyllde mitt inre. Mitt liv började förändras och nu har jag fått en mening med mitt liv. Nu har jag Gud som älskar mig och är allt jag behöver.

Jag skulle vilja springa och berättar allt för min familj, mina vänner och bekanta om den Sanne Guden som jag funnit i Jesus Kristus. Men det är inte så lätt. Det krävs hårt arbete och tyvärr stor försiktighet för att hjälpa en muslim att övervinna okunnighet och istället finna sanningen och den enda sanne

Guden som älskar människor. Det var en svår tid för mig själv när jag började förstå att mina rötter höll på att ryckas upp och att min och mina förfäders religion är ett gammalt vänt blad. En muslim har lärt sig att ge sitt liv för Guds skull så en gång en muslim finner sanningen kommer han/hon att bli en god kristen för alltid..

Jag tackar Gud som har räddat mig från en drunknande till livbåten. Han fyllde mig med glädje, frid och en speciell stillhet som inte kan förklaras, något jag aldrig upplevt tidigare, Eftersom jag blev en ny skapelse i Jesus Kristus började jag älska förlåtelse och tolerans. Jag älskar nu mitt land, mitt folk, mitt nya land Sverige, alla muslimer, alla kristna och alla andra människor.

Tack kära Gud Jesus.
Den överlycklige!

Håll ditt fokus på Jesus och du får den önskade segern!

Jag tror att Jesus nu manar oss att härda ut och att inte misströsta. Vi ska fortsätta med fokus på Honom och inte på omständigheter och prövningar. Herren säger till mig och dig: Kom med Mig mitt barn, även om du måste gå i fiendehärar, lita på Mig, var inte rädd, du kommer att storma murar med mig. Ps 18: 30

Vilka är dina prioriteringar? Vilka val gör du? Vad säger du 'ja' till? Kan det materiella, saker som är tillsynes vackra och goda i denna värld, ge dig sann lycka?

Jesus blev själv frestad av djävulen då han visade honom 'alla världens riken och deras härlighet' och sade till Jesus; Jag kommer att ge dig allt detta om du faller ner och tillber mig! Jesus vägrade att göra vad djävulen bad om och svarade bestämt: "Gå bort, Satan!" Matt 4: 8-10. Jesus blev inte övervunnen av frestelsen, för att han visste att det är endast Gud vi skall tillbe. Jesus valde att vara trogen mot Gud.

Djävulen försöker även lura oss genom materiella lockelser. Hur kunde annars erbjudandet vara en verklig frestelse för Jesus? Djävulen sa att

han var villig att ge Jesus alla riken på jorden i utbyte mot en handling och naturligtvis i utbyte mot hans själ.

Djävulen vill fresta oss på liknande sätt och t o m ge oss mer möjligheter att få rikedom, makt eller en ställning i världen. Vi är då kloka om vi följer Jesu exempel och är trogna

till Gud, oavsett frestelsen. Kom ihåg att djävulen gav upp till slut, men han väntar alltid på "nästa tillfälle" Lk 4:13. Vi måste vara på våra vakt, i bön och i fasta!

Gud talar till oss genom sitt Ord: "Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, och alla dessa saker skall



Ana Kemi är pastor i Kristet Center Solna. Hon kommer ursprungligen från Brasilien där man betonar starkt kallelsen att följa helhjärtat Jesus.

läggas till dig" Matt 6:33. Denna vers visar att saker som vi vill eller behöver, ska lämnas i Guds händer och vi ska fokusera på Honom. När vi tar hand om Guds saker tar Han hand om oss. Han känner till våra behov och hjärtats djupaste längtan, Matt 6: 31-32 och Jer 17:10. Han kan och vill välsigna oss med det.

Använd din tro och lita på Jesus. Oavsett kamp eller svårigheter i ditt liv, tro på att Gud är med dig och kommer att hjälpa dig, din seger skall komma! Sätt ditt fokus och lita på Jesus, gör inte som Petrus som började sjunka då han inte behöll sitt fokus på Jesus, Matt 14:25-31. Gud kommer att överraska dig med en stor seger då du håller ditt fokus och din tro på Honom. David besegrade Goliat eftersom han höll sitt fokus på Gud inte på jättens storlek.

Du kan vara säker på att Gud är Allsmäktig och inget är omöjligt för Honom. Men ingenting i den här världen kan jämföras med det större löftet som Han har gett oss, så att alla som tror på Honom har fått evigt liv, Joh 3:15.

Ana Kemi

Prenumerera på Kristet Liv för 2019!

Genom att betala frivillig prenumeration 250 kr till konto: PG 496 39 26-3

Du kan även prenumerera på tidningen Kristet Liv:

1. Att ringa: tel. 072 531 88 11
2. Att maila: pauli.kemi@gmail.com
3. Att posta beställning: Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö

Ge även en gåva för tidningen Kristet Liv,

PG: 496 39 26-3

Swish-nummer: 1230 339 457



www.kristetliv.net